

RYPLIAND

CARNAVALSINFORMATIEKRANT

EEN GEZAMENLIJKE UITGAVE VAN DE FEDERATIE EN DE STICHTING VAN STRIEPERSGAT



RYPLIAND

Voorjaarsuitgave 2014 jaargang 23 nummer 2



**Ok nao carnaval zurgde
Prins Adri en
Adjutant Dennis
vur 'n schôn Striepersgat**



Van de redactie



Omdat ik niet iets zinnigs te melden heb, ben ik maar eens gaan googlen. Als rechtgeaarde carnavalsvierders wisten jullie natuurlijk al lang dat de carnavalsdatum zijn huidige oorsprong vindt in de kerkelijke kalender, die gerekend wordt vanuit Eerste Paasdag. Paaszondag is, volgens het Concilie van Nicea (325 na Christus), de eerste zondag na de eerste volle maan na het begin van de lente (21 maart).

De vastentijd begint veertig vastendagen vóór Eerste Paasdag, waarbij zondagen niet meetellen. De eerste Carnavalsdag valt dan zeven weken vóór Eerste Paasdag. Carnaval begint officieel op zondag. Pasen kan op zijn vroegst op 22 maart vallen en op zijn laatst op 25 april. Als gevolg daarvan is het vroegst mogelijke carnaval op 1 februari; de laatst mogelijke datum is 9 maart.

Officieel duurt carnaval van zondag tot en met dinsdag, maar in de huidige praktijk is het vaak zo dat er tussen 11 november en het eigenlijke feest al tal van aan carnaval verbonden festiviteiten plaatsvinden, vooral in de laatste weken vóór carnaval. Soms vinden er ook op Aswoensdag nog enkele carnavalsactiviteiten plaats. Op 11 november (of de dag zo dicht mogelijk bij de elfde van de elfde) begint officieel het carnavalsseizoen.

De reden is simpel: 11 november is exact veertig dagen vóór 21 december, de kortste dag. Toevallig ook de feestdag van Sint Maarten (het Sint Maartensfeest). Dit is het begin van de donkere periode vóór Kerstmis. Maria Lichtmis is op 2 februari en dit is weer exact veertig dagen na Kerstmis. O ja: De carnavalsdata voor de komende jaren zijn: 2015: 15 t/m 17 februari en 2016: 7 t/m 9 februari. Het is maar dat jullie het weten!

Een prettige vakantie en tot in oktober!

Alaaf!
Willem-Jan Schampers

**Kopij volgende nummer
inleveren voor 15 oktober 2014**

Inhoud

1. Titelpagina
2. Van de Redactie
3. Woordje van de Prins
4. Woordje van de President
5. Woordje van de Jeugdprins
- 6.-7. Van de Federatie
8. Gin Gedoe
9. Gustaaf Geldens lid Orde van de Reigerij
11. Bedankt
- 12.-13. Terugblik Piep & Blaos
- 14.-15. Optocht 2014
- 17.-18.-19. Uit de Oude doos
- 20.-21. Opoe vurjaor 2014
22. Zilveren Hopbel
- 23.-24.-25.-26. Historie Carnaval nr. 16
27. Wanneer carnaval
28. The Beauty and the Beast
29. Ledenlijst Federatie



Woordje van de Prins

Beste Striepers en Strieperinnen,

Half vasten is al weer ruim voorbij en ik mag wel zeggen dat ik kan terugkijken op een geweldige carnaval. Het voorseizoen was natuurlijk super, met de vele evenementen die door de diverse verenigingen werden gehouden. Maar de vijf dagen carnaval zijn uiteraard het hoogtepunt voor iedere Strieper.

Ook voor mij persoonlijk. Wat te denken van de mis, met daarin de solo van ons Inge (kippenvet), maar ook mijn receptie, de optocht, de brouwerij op maandag, de kinderoptocht en de mooie afsluiting op dinsdagavond. Het was allemaal geweldig. Zonder de aanwezigheid van de verenigingen zouden deze evenementen echter geen bestaansrecht hebben, de kerk zou

maar half vol zitten, de Prinsreceptie zou na een half uur al zijn afgelopen en de optocht zou saai en kort zijn.

Fijn dus dat jullie er weer allemaal waren!

Het voorgaande is immers maar een kleine greep uit de vele evenementen die door de verenigingen worden gedragen. Wat ik wil zeggen is dat de Striepersgatse carnaval niet zonder verenigingen en muziekgroepen kan. Het is dan ook aan mij de eer, om alle mensen die op welke wijze dan ook een bijdrage hebben geleverd aan de Striepersgatse carnaval, heel hartelijk te bedanken voor een geweldig seizoen!

We gaan nu de zomervakantie in, maar ik kan niet wachten tot het weer november is. Want dan zien we elkaar weer in ons carnavalspekske...

Iedereen een fijne vakantie, onder mijn leuze:

***Striepers en Strieperinnen,
ut schönste dè zit van binnen!***

Prins Adri d'n Urste van Striepersgat





Woordje van de President



Striepers en Striepersinnen,

Wat een geweldig leuke carnaval hebben we gevierd samen! Allemaal bedankt! We hebben vijf dagen kunnen genieten van Prins Adri d'n Urste en zijn enthousiaste gevolg. En natuurlijk van onze jeugdprins Ruben d'n Urste, die ook carnaval op een leuke, aanstekelijke manier heeft weten uit te dragen. Maar dit alles is natuurlijk alleen maar mogelijk door de medewerking van al onze commissies en natuurlijk ook van de verenigingen!

Ook een bijzonder jaar was het voor onze Striepersgatse Hofkapel, die haar 55-jarig bestaan vierde. Dat hebben ze onder meer gedaan met een goed georganiseerde receptie, die tot in de puntjes verzorgd was.

Volgend 'seizoen' gaan we vieren met het thema 'De leste doet 't licht uit'. Een thema waar we wel wat mee kunnen, lijkt me zo. Ik heb er al zin in, jullie vast ook! We komen elkaar wel tegen en dan doet de leste het licht maar uit!

Alaaf! Peter Kalb, President SCS

Zwemland



Zwembaden
Sauna's
Infrarood-cabines
Whirlpools
Onderhoud
Reparatie





Woordje van de Jeugdprins

Hallo Striepers en Strieperinnekes,

Wat vliegt de tijd toch als je plezier hebt. En wat heb ik samen met mijn gevolg genoten van Carnaval 2014! Omdat ik tijdens het afscheid op het oude gemeentehuis, niet helemaal goed uit mijn woorden kon komen (voor het eerst!), wil ik in deze Pypliano toch nog wat mensen bedanken. Zonder hen was het niet mogelijk geweest dat ik zo'n geweldige tijd als Jeugdprins van Striepersgat heb gehad.

Allereerst mijn adjudant Job, als mijn rechterhand heeft hij een hele klus gehad. Vorst Kevin en President Philippe ook jullie bedankt. Mijn eigen geweldige jeugdkapel, wat heb ik genoten van jullie muziek. De dansjes van mijn eigen Hopmarjannekes waren weer super schön. En de jeugdcommissie, die onvermoeibaar met ons het hele seizoen op pad is geweest.

Prins Adri met z'n gevolg, de leden van de technische commissie voor de super mooie valk in mijn voortuin en de eigenaren van Old Dutch, mijn jeugdresidentie. Maar eigenlijk zouden zij mij moeten bedanken, vanwege de vele extra klanten die ze hebben gehad, sinds mijn foto op de gevel hing! Haha!

En tot slot natuurlijk mijn papa en mama, die me hebben gestimuleerd om een keer Jeugdprins te worden. Het was een fantastische ervaring. BEDANKT!

En ongetwijfeld vergeet ik nog een heleboel mensen, dus iedereen bedankt. Het was super. Wat heb ik genoten!

Helaas is het nu tijd om voor de laatste keer mijn leuze te zeggen:

'ff nie balle, we gaon carnavalle!'

Jeugdprins Ruben d'n Urste





Van Carnavalsfederatie Striepersgat

Zo net na de vastentijd is het niet alleen genieten van het mooie voorjaarsweer, maar ook tijd om terug te kijken op het afgelopen carnavalseizoen. Het was een schön seizoen, met schöne activiteiten, dat werd afgesloten met een schön askruisje. M'n eerste seizoen als voorzitter, nadat ik van Stefan Segers de voorzittershamer heb overgenomen. Na enkele jaren als secretaris te hebben gefunctioneerd, is me dit goed bevallen. Hetgeen door de verenigingen werd bekrachtigd, tijdens de evaluatievergadering op 20 maart jl.

Tijdens deze algemene ledenvergadering werd ook het thema voor het volgende seizoen bekend gemaakt: 'De leste doet 't licht uit'. In m'n nabij omgeving ken ik wel enkelen die daarvoor direct in aanmerking komen. Onze Prins, die het geweldig gedaan heeft, en z'n adjudant waren ook aanwezig. Een schön koppel in een extra lang seizoen.

Er is door tien verenigingen stevig geëvalueerd, met als doel om volgend jaar te zorgen voor kwaliteitsverbetering met behoud van heel veel goede dingen. Veel goeie dingen over de Vorstenzitting, de Carnavalsmis, de Pypliano en de Nieuwsbrief, de Cranendonckse deelnemers aan de optocht, de inzet van vele commissies en vrijwilligers en diverse verenigingsactiviteiten tijdens de carnavalsdagen.

Mopperpunten waren er over het Prinsenbal, geluidsversterking bij de ontvangst op het Gemeentehuis en de optocht, artikelen in de Strieper, veiligheid et cetera. Deze punten zijn inmiddels kenbaar gemaakt binnen de Stichting Carnavalsviering Striepergat en worden nader uitgediept. Er is een goede samenwerking tussen SCS en de Federatie, dat werd beaamd door vele verenigingen. De bekrachtiging daarvan geschiedde door de wijding van een speciaal schild tijdens de carnavalsmis.

De leuze van de prins heeft in het seizoen veel gedachten los gemaakt. Zo ook bij m'n zwager, die uit de Randstad komt, met de vraag : 'Wat zit er dan bij de Striepers en Strieperinnekes van binnen?' Goede vraag dacht ik! Wat van binnen zit. is moeilijk te omschrijven. Maar wij weten al-





lemaal wat het is. Het gaat niet om arm of rijk, om man of vrouw, om jong of oud, om Leenderweg of Eindhovenseweg, om vroeg of laat. Het gaat om een gevoel van een warm bad.

Daar zitten we met z'n allen in als het corso is, als we naar Handel gaan, als we op het terras zitten bij de Venbergse Molen. Afijn, noem maar op. Je weet wel wat ik bedoel. Een gevoel van saamhorigheid, erbij horen en niemand uitsluiten. 'Zo hoort het ook te zijn met carnaval', zei ik tegen m'n zwager. 'Het is van oudsher een feest van de wederkomst van de lente, waarbij de maatschappij zich een spiegel voor houdt. Een gelegenheid om elkaar te laten merken dat het schönste van Striepersgat van binnen zit. Niet in de spulkes, maar in de mensen, en onder de mensen zijn.'

De komende periode is het allereerst genieten van de zomerperiode, om daarna geïnspireerd aan de slag te gaan met het nieuwe thema. M'n leuke sluit daarop aan, want 'Zoals ge ut maakt, zo kredde ut'!

Hans de Kinderen

D'n Vurzitter van Carnavalsfederatie Striepersgat



Brabants kampioenschap
TONPRAOTEN

Georganiseerd door:
STICHTING TONPRAOTERSCONCOURS VALKENSWAARD



Gin Gedoe



Zoals we eerder vermelden, was het nog een hele heisa om onze Residentie op tijd in functie te brengen. Op donderdag werd de vergunning opnieuw verstrekt en op zaterdagochtend konden we ons lokaal weer als vanouds betrekken. Je kunt het niet uitleggen wat we wij allemaal hebben doorstaan!

Veel beter was geweest dat de Prins een week van tevoren al de sleutel krijgt. Dan kan ook in de voorbereiding het vergunningenbeleid wat soepeler verlopen. Zegt niks over de burger, maar meer over de ambtenaren. Of is het andersom...?! Naast ons lokaal, hebben we ons bezig gehouden met de fruitmanden. Een jaarlijks terugkerend uitstapje van Elly en mij. Het is heel fijn om te doen. De zieke mensen zijn zeer dankbaar.

Dan gaat Elly de broodjes smeren en op zaterdagochtend zitten we samen in de carnavalsmis. Die dragen we op aan al onze ex-leden van de optochtcommissie. Dan komen we op het Hofnarplein en ontbreekt ons bord op het enige nog lege bordes. Elly kijkt mij aan en vraagt hoe dat nou weer kan. Ik kijk haar aan en vraag hetzelfde. We weten het niet, maar Elly zal navraag doen bij Ton van Loon. Alsof dat nu nog zal helpen...

We genieten van de broodjes, de koffie en de Striepers. Op maandag verslaapt Elly zich om met de bus naar de brouwer te gaan en komt een uur te laat. Ook ik ben te laat. Maar nog net op tijd om te horen dat de gemeentesecretaris laat weten dat hij in Valkenswaard over alles gaat. De burgemeester staat ernaast en beaamt het. Natuurlijk krijgt hij van mij de medaille met de tekst 'Ik ga over alles'.

Zijn vrouw ziet het met lede ogen gebeuren en fluistert in mijn oor: 'Maar niet over mij!' Om dit helder te houden t.o.v haar man krijgt ook zij een medaille met de tekst: 'Mar nie over mij'.

Zij leefden nog lang en gelukkig. Hoe simpel kan het gaan?!

Frans Jansen
CV Nie Normaal

CV Gin Gedoe





Gustaaf Geldens lid in de Orde van de Reigerij

Tijdens de ontvangst van Prins Adri d'n Urste van Striepersgat is Gustaaf Geldens door de gemeente in het zonnetje gezet. Hij werd benoemd tot lid in de Orde van de Reigerij van de Baronie van Ginneve tot Zilberreg. Hij kreeg de bijbehorende hoed uit handen van burgemeester Anton Ederveen.



Geldens is een echte Strieper uit een Striepersgatse familie. Vele verdiensten voor het Striepersgatse carnaval kan hij op zijn conto schrijven. Zo was hij mede-oprichter van CV Zwing, waarvoor hij tevens de ontwerpen voor de wagens maakte. Daarnaast heeft hij meegedacht en gewerkt in de Technische Commissie en de commissie Bals & Zittingen van de Stichting Carnavalsviering Striepersgat.

Ook heeft hij veel ontworpen voor het Striepersgatse carnaval, zoals decors voor het Prinsenbal, de Vorstenzitting, de jeugdprinsresidentie en de prins- en jeugdprinswagen. Bovendien heeft hij jarenlang in de jury gezeten van het Striepersgats Blaaskapellenfestival.

Bij de Orde van de Reigerij gaat het om mensen die bijzondere verdiensten hebben voor het Striepersgatse carnaval. De dragers van deze orde zijn gerechtigd de jaarlijkse ontvangst van de prins bij te wonen en worden daarvoor uitgenodigd.



van Gorkum
bouwonderneming

Voor al uw projecten!

(06) 22498961

Occasion Center Valkenswaard

De kei-sterke punten van OCV

- In- en verkoop occasions
- Persoonlijke aandacht
- Vaste contactpersoon
- Royale showroom
- Personen- en bedrijfswagens
- Altijd voldoende aanbod
- Moderne werkplaats
- Ook APK
- Financiering en verzekering
- ...gewoon kei-goed!!!



Mark Scheepers, een kei van een Occasion Dealer!

KEI-GOED IN OCCASIONS!

vrijdag koopavond tot 20 uur



Ik heb een ruime selectie occasions in mijn overdekte showroom voor u klaar staan. Loop gerust even binnen. Onder het genot van een verse kop koffie adviseer ik u graag bij uw keuze. Het is namelijk belangrijk dat u de juiste keuze maakt!

Service staat bij mij hoog in het vaandel. Een tevreden klant is ons visitekaartje. Professionele monteurs en een uitstekend ingerichte werkplaats staan daarvoor tot onze beschikking. Kom langs en overtuig uzelf!

Mark Scheepers, Occasion Dealer



Occasion Center Valkenswaard





Bedankt!

Beste Striepers en Strieperinnen,

Jammer genoeg zit ons carnavalsseizoen als Paar van het Jaar er al weer een tijdje op. Onze nieuwe pakskes hangen alweer in de mottenballen, klaar voor onze opvolgers. We hebben ze met trots gedragen, want wat zijn ze schön.!

We hebben een geweldige tijd gehad, met als hoogtepunt voor ons, natuurlijk onze

bruiloft! Het was echt leuk om bij het Prinselijk gevolg te mogen horen en op die manier ook is in hun keukens te kunnen kijken. Daar hebben we ook kunnen zien wat voor een hecht clubje het is. Stuk voor stuk echte Striepers, die de Striepersgatse carnaval een warm hart toe dragen.

Vanaf het eerste moment gaven ze ons ook het gevoel dat we er écht bij hoorden. We kunnen iedereen aan raden om zich een keer op te geven als kandidaat Paar van het Jaar. Voor ons was het carnavalsseizoen 2013-2014 een onvergetelijke tijd, waaraan we met heel veel plezier terugdenken.

Wij willen dan ook iedereen, die hieraan heeft meegewerkt, hartelijk bedanken. Prins Adri en de Raad van Elf, Pliessie Stephan, de Striepersgatse Hofkapel, de Hofmarjannekes (Heidy natuurlijk!), de Stichting, de commissie bruiloft, de Bokkenrijders, alle verenigingen en natuurlijk onze beiden partners niet te vergeten!

Hartelijke groeten,

***Paar van het jaar,
John Nijs en José Sutton.***





Piep & Blaas kijkt terug op geslaagd jubileum

Heel erg hoog waren onze verwachtingen niet, toen we als een redelijk onbekende carnavalskapel het 22 jarig bestaan vorm moesten geven.

Voor de muzikanten in ieder geval een mijlpaal, want zeg nu eerlijk veel kapellen kent Striepersgat niet meer. Jammer maar helaas.

Dan toch maar de zaak aanpakken als een volwassen club. Het succes mocht er zijn! Carnavalsmaandag om half tien een ontbijt voor onze muzikanten en oud-muzikanten, verzorgd door Ben en zijn kompanen in de zaal van Lugano. Het was al direct erg gezellig. Onder het genot van een voortreffelijke maaltijd en de nodige kopjes koffie, werd al snel een fles Jagt-bitter opengetrokken. Hilariteit alom bij het





openen van de verrassingsenvelop, geschonken door onze beschermheer Frank Maas. Naast de op rijm gezette felicitatie, was de financiële gift erg welkom en goed besteed.

Al snel kwamen ook kapellen Wij Gaon Nie Fietse en De Notenkrakers binnen voor hun carnavalsontbijt. Intussen blies Piep & Blaos enkele nummertjes. Na de felicitaties die we ontvingen van Wij Gaon Nie Fietse en De Notenkrakers, werden door beide kapellen nog enkele muzikale noten geblazen en kon om klokslag 11.11 uur de officiële receptie van start gaan. Van veel verenigingen, familie en vrienden ontvingen wij felicitaties, waarvoor heel hartelijk bedankt. Het was op de vroege ochtend erg gezellig bij Lugano.

Na de receptie vertrokken wij met Piep & Blaos XL (door aanvulling met oud-leden) naar de CV De Pimpelmezen, voor het niet meer weg te denken Smartlappenfestival. Het was wel even in de rij staan, maar wij hadden geen haast. In de tent voor Dorpscafé Willem II was ruimte genoeg om nog wat te musiceren. In het café werden we door de Pimpelmezen luidruchtig onthaald en speelden we zoals gewoonlijk op dit festival weer geen smartlap, maar enkele nummers uit de oude doos.



Na dit optreden met de hele club verder via de Markt naar de Senaat om ons gezicht te laten zien bij het Blaaskapellenfestival van CG Achteraf. Daar speelden we weer met groot succes onze voor hen inmiddels bekende nummers. Leden van Achteraf, bedankt voor het warme onthaal dat we van jullie mochten ontvangen!

Verder, op verzoek van de Stichting Carnavalsviering Striepersgat, oversteken naar Ditisit. Daar wachtte ons een verrassing. Onze muzikale leiders en muzikanten van het eerste uur werden door

de stichting op eervolle wijze geridderd. Na nog enkele cafés te hebben aangedaan, was dit een mooie afsluiting voor een succesvolle jubileumdag.

Nogmaals dank aan iedereen die door zijn of haar aanwezigheid en felicitaties deze dag, voor Piep & Blaos, als een onvergetelijke heeft gemaakt!

**Groeten,
Martien van de Molengraft**





Optocht





2014



Zalencentrum de Graver

Kerstroosstraat 20 / 5552 NS Valkenswaard / T: 040 282 7070 / E: info@degraver.nl



Uw adres voor:

Feesten en partijen

Vergaderingen, bedrijfsuitjes / borrels

Bruiloften en verjaardagen

Darten, biljarten, kaarten, muziek



Koffietafels

Zalenverhuur

en



Groepsactiviteiten

Ook is ons café iedere dag geopend vanaf 14.00 uur. U bent van harte welkom en wij nodigen u uit om eens kennis te komen maken onder het genot van een kopje koffie / thee of een borrel.

Elke dag geopend vanaf 14.00 uur tot sluitingstijd





Uit de oude doos

'Wat gaat het toch allemaal snel...' Mompelend deed ondergetekende de oude doos open, om allerlei attributen van het carnaval 2014 in de doos te deponeren. Het ging allemaal heel snel voorbij: het Boerenbal, Nooit te Vruug, de Striepersgatse Mis op zaterdagochtend, de recepties, de optochten... Kortom: carnaval 2014!

Bovenin de doos lag nog een knipsel 'Sjuurie', alsmede nog ongebruikte 'Uitslagen kinderoptocht'... Klopt, want 2014 was het eerste jaar waarin schrijver dezès géén deel meer uitmaakte van de jury van de kinderoptocht. Even terugdenkend en teruggerekend: toch zo'n veertig jaar in de jury gezeten! Al mijmerend werd het onderstaande op papier gezet:

Optochten:

De op 21 januari 1952 opgerichte carnavalsvereniging Anders dan Anders (kortweg ADA genoemd) zette zich in om de gemeenteraad en uiteraard het college van B. en W te bewegen om het (beruchte) artikel 81 te wijzigen. Eén van de zaken die moest worden gewijzigd, was dat er géén carnavalsoptocht mocht worden gehouden. De eerste aanvraag voor ontheffing van art. 81 werd verstuurd op 15-01-1953.

Na meerdere verzoeken van ADA, werd er – onder aanvoering van haar voorzitter Jacques Huibers – uiteindelijk gehoor aan gegeven. Op 20-05-1953 kwam de goedkeuring voor onder meer het houden van een carnavalsoptocht. Deze zou plaatsvinden op 15 februari 1953, maar ging niet door in verband met de waternoodramp van begin februari, waarna alle carnavalsfeesten in Nederland werden geschrapt.

In 1956 ging wegens de strenge kou de optocht niet door. Pascalis Geldens (een bekend lid van ADA, helaas reeds overleden) was het er niet mee eens en zette zijn carnavalsvragen neer vóór de Residentie van de receptie van de Prins. Nadien is de



Valkenswaard, 15 Januari 1952.

Aan de Eidelachtbare Heren Burgemeester en Wethouders van VALKENSWAARD.

Oefft erbidig te kennen:

Ondergetekenden, een deel der Valkenswaardse bevolking vertegenwoordigend, dat zij gaarne het feest van Prins Carnaval zouden vieren, zoals dat ligt in de lijn der traditie.

Dat deze traditie van het Carnavalfestijn natuurlijk nooit tot haar recht kan komen, wanneer wij niet gekleed zijn op de wijze, welke bij zo'n feest betaamt.

Dat dit thans echter nog onmogelijk is of althans wordt geacht onmogelijk te zijn door artikel 81 der plaatselijke Politieverordening.

Redenen, waarom zij de vrijheid zich verschaffen om zich tot U, Eidelachtbare Heren, te wenden met het beleefd verzoek dit beuuste artikel zodanig te wijzigen ofwel opdracht te geven die soepelheid te betrachten tijdens de Carnavalsdagen (zoals vroeger jaren) dat het ons mogelijk is 't feest van Carnaval op uitbundige doch eervolle wijze te vieren.

Vertrouwende, aangaande het bovenstaande, een gunstige beslissing te mogen ontvangen is de wens van:

Handwritten signatures and stamps. Includes names like P. P. Palm, Bloemendaal, and J. Huibers. A stamp from the Valkenswaard municipality dated 17 JAN 1953 is visible, along with an address for J. Huibers at Parajelweg West 24, Valkenswaard.



optocht nog een keer afgeblazen in verband met de enorme hoeveelheid sneeuw. De optocht heeft toen getrokken met Halfvasten!



De eerste carnavalswagens van Striepersgat, gebouwd door Wim van Gerven en Tony Bots (bouwkosten: 200 gulden) heette 'Rock and Roll, moeier mee de Jong op hol'. De politiechef Körner merkte op: 'Goddank, dat is tenminste een echte carnavalswagen'. De andere wagens waren meer 'zuipwagentjes' en dat zegt genoeg (het waren aangeklede bolderkarren en kinderwagens).

Opmerkelijke deelnemers uit de vervlogen jaren waren onder meer (uiteraard) ADA, De Gele Rijders, PLOW (dat meedeed met een 'Snertwagen' en tijdens het rondtrekken vijftig liter erwtensoep uitdeelde. De VVV stelde een wisselbeker ter beschikking (geldprijzen, zoals nu, waren er toen nog niet). In 1960 deden negentien wagens, twaalf groepen en elf kindergroepen mee aan de optocht. En er danste toen één dansmarietje vóór de Prinsenwagen (van Prins Reinaert d'n Urste oftewel Piet Vos). Ze heette Eefke Eigenberg.

Jeugdoptocht

De eerste jeugdoptocht trok op 5 maart 1962. Startend bij de 'Rotterdamse Bank' op de Markt en eindigend bij Lavrijssen in de Karel Mollenstraat Zuid. Dit was mogelijk, omdat de kinderen voor de eerste keer vrij waren van school op dinsdagmiddag. Wat schrijver dezes zich nog kan herinneren van die periode (1972 t/m 2013) zijn onder meer de deelname van grote groepen (Speeltuin Geenhoven, sportclubs, enkele scholen, diverse verenigingen, carnavalsbandjes et cetera) en vele kinderen met vaak zelf gemaakte wagentjes. Door de lengte van de optocht moest worden gestart op de Maastrichterweg (!).

Wij als jury moesten al deze deelnemers jureren en als de stoet vertrok, spurten naar bijvoorbeeld Lugano (boven), de keuken van OldDutch, het oude gemeentehuis, De Hofnar. Wij hebben zelf 'moeten' tellen in de Carnavalsbus van de Jeugdprins. Het waren toch hele leuke jaren, met onder meer Theo van Beek, Ton Baeten, Frans Verstraete, Jos van Leeuwen en Annie Wooning.

En dan die prijsuitreikingen op de Markt vanaf het bordes, aan De Hofnar : allemaal gespannen gezichtjes van de deelnemers. Misschien nog een leuk detail uit de oude doos : de deelname van





Jan van den Boom, die ieder jaar (tot zijn dood) als volwassene mee deed in de kinderoptocht.

Ja... Het is allemaal snel gegaan.

Dit jaar een grote optocht op zondag met deelnemers uit Budel en Soerendonk. En dit terwijl De Gele Ridders in hun proclamatie van 1964 onder punt 10 nog wel een speciaal citaat hadden opgenomen: 'Er zal streng toegezien worden op het binnendringen in Striepersgat van onderdanen van vreemde mogendheden, zoals: Buul, Lint, Zoerhees en Woldre'.



Een opvallende carnavalist is Jan v.d. Boom. Hij heeft in zijn eentje, meestal met een versierde kruwagen, 27 keer meegedaan aan de grote optocht en de kinderoptocht. In 1960 behaalde hij bij de individuelen de eerste prijs en ontving toen f 10,—. Hier Jan v.d. Boom in 1963 in de kinderoptocht.

Ja, en dan de kinderoptocht. Dit jaar gezien vanaf de zijlijn. Helaas géén grote groepen, weinig deelnemers. Het ging écht snel voorbij. Hopelijk volgend jaar toch weer een grotere optocht!

Alaaf!

Herman Wooning

mw maaswebsites.nl
DESIGN • OPTIMALISERING • HUISSTIJL • HOSTING

Website - Webwinkel - Vindbaarheid - Google Adwords - Facebook - Twitter - LinkedIn



Opoe, vurjaor 2014

Hallo allemol, wir hillemol in 't normale ritme? Wa war 't wir schön hè? 't Lèkt hier wel 'n vervolghverhaal wor ik meeje bezig ben. Over wan spijaal jaor onze Prins haj, dè schreef ik vurrige kiir al. En nouw? Nou ken ie zegge: In 't jaor dè ÍK Prins war, war de weinter zonder dè 't weinter war. Nog noit irder is dees vurgekemme. Zu-iet vergètte noit. Ok Jeugdprins Ruben, zal ie nog oit zunne zochte weinter in z'n lève meeje maake?? Wie wit; meeje dieje opwèèreming van de aarde????? Neeje, zu-iet vergètte nie.

Toen d'n dieje van ons, m'nne mens zugezeed, Prins van Striepersgat war, war carnaval 1986 zù kaaw, dè op de radio gezeed wier, dè de gevuulstetemperatuur 20 grade onder nul war en dè ge durrum zeker nie nie nur bùite moes gòn?! 't War wel carnaval hè! Op d'n Eindoveseweg war niemes um te kèèke nur d'n optocht! Iets spijaals, nii dè vergètte nie!

Ok spijaal is worover veul mense al hebbe geschreve: 't optreeje van Hofmarjanneke Inge, nie as Hofmarjanneke, mèr as solotrompettiste in de carnivalsmis. Wa war Prins Adri, hurre papa frit! En iederiin in de kerk haj op z'n minst kiepevel. Ok dè vergètte van oe lèève nie. Ok spijaal war mèèn houtere kont, nao dieje schönne mèr hiiil lange carnivalsmis!!

Spijaal vur mèèn war, dè ik op carnivalsmòndeg nur 'De Hofnar' ben gewist, nur de carnivals middeg vur aaw mense!! Jaore denkte, daar hur ik nog nie bij, nou ziede dè ge zeker de jongste nie bent! 't War unne gezellige, hil goe-d verzurde middeg. Meeje 'n goei tas koffie en 'n glèèske! Verscheijene optrejes van artieste, durbij 't bezoek van ZDH Prins Adri d'n Urste en Jeugdprins Ruben d'n Urste, allebeije meeje hun hille gevolg. Ge kost alwir zien dè ze blij warre meeje hun optreeje.





Op 'n gegeve mement war as afgesproke, dè HÍL de hoogmogende hunne steek dwèrs op zette!!!! Dees kos vruuger ÉCHT NIE, 't PRÔTECOL MOES naogelèèfd worre!! Dees vurstelling duurde mèr HÍL efkes en war keij-ammezant. Umdè ik hil goe-d van dè prôtecol op de hôgte ben, docht ik meej an André, oeijoeij!! Mèr moes durrum extra lache, um hoedè dees kos !!! Umdè 't zunne köstelijke middeg war, hoop ik 'r volged jaor wir henne te kenne. Petje af vur Kees en al die aander mense die hiervur gezörrugd hebbe! En de Bokkerij-ers vur hun cente!! Geweldig!



Nou gòn we wir weijer meej al dè goei weer, geniete van 't vurjaor wa hil de weinter duurde. De netuur li 'n paor wèèke veur. In de vierde wèèk van mert konne we al asperges koope van de kaawe grond! De magnolias valle af, ons frùitbeum stòn al wèèke in bloei. In fibruwarri war 't bekant 22 grade!! D'n onze zeej: 'As ik dees gewete haj... dan haj ik meej Nèèjjaor de vruu-

gèèrpel in de grond gedèuwd, dan han we ze meej de Pösse op toffel gehad, in de plak meej 'Handel'. En meej de labbõnne krèk van 't zèllufde!

Nou moette we dan tóch op 'Handel' wochte en dè doen we ok wir gèèr, daor kèèke we nur öt, umdè ge dan mistal al die bekende carnivalsmense wir trug ziet. Durrum, allee dan, mok't 'r n'n fijne zomer van en hier in de Pypliano: tot 't naojaor mèr wir!!

**Houwdoe hè,
Opoe**





Zilveren Hopbel voor Ria Hoeks



Ria Hoeks-Van Houts heeft op carnavalsmaandag de Zilveren Hopbel ontvangen. Zij kreeg deze uit handen van Opperpintenwipper Joost van Rens van de Dommelsche Bierbrouwerij en Anton Ederveen, burgemeester van Valkenswaard. De Zilveren Hopbel wordt ieder jaar uitgereikt aan een vrouw die een uitzonderlijke bijdrage levert aan het welslagen van de carnavalsviering in de gemeente Valkenswaard.

Ria Hoeks heeft vele muzikale verdiensten voor het carnaval in Mulkgat (Borkel en Schaft). Ze werd in 1994 lid van de toenmalige muziekkapel en was in

1996 een van de initiatiefnemers van de huidige carnavalskapel B&S Blaozers. Ze is momenteel voorzitter en soms kapelmeester. Bovendien legt ze de verbinding tussen de kapel en de CV De Mulkslobbers en is ze lid van de Vrouwen van de Raad van Elf.

msu

Massagepraktijk
Steffie Ummels

Dé praktijk voor uw ontspanningsmassage in hartje valkenswaard.

Ben je zelf toe aan effe lekker niks of ken je iemand die wel toe is aan een massage??
Voor het maken van een afspraak of het bespreken van een cadeaubon :

Kom langs op Richtepad 11 in Valkenswaard
Bel 0625559060 - Mail info@m-s-u.nl
Of vind me op internet op www.m-s-u.nl
p.s. SPECIAAL VOOR JULLIE heb ik er wat kortingsbonnen bij gedaan...

Korting * 20 %
Neem mee en ontvang de korting op uw massage van 30 minuten!

Korting * 20 %
Neem mee en ontvang de korting op uw massage van 60 minuten!



Historie van het Carnaval in Striepersgat (16)



Het Carnavalsseizoen 1992-'93 wordt opgestart door Prins Gerard d'n Twidde (Gerard van Wijk), die tijdens de Striepersgatse Prinsenrevue 'Ted van Lève' aan het Striepersgats Publiek wordt voorgesteld. Zijn Adjudant wordt Jan van Dijk en zijn Prinselijke Leuze luidt: 'Ieder mens zonne zin, we blève Strieper en Strieperin'.

Op 16.01.93 wordt op voordracht van het Federatiebestuur (President Jan Cremers) aan Jan van Keulen, de Federatie-onderscheiding toegekend en door Prins Gerard d'n Twidde omgehangen. Hij ontvangt deze vanwege zijn bijzondere verdiensten, zowel op carnavals- als op sociaal terrein (o.a. vijftien jaar secretariaat van Herwonnen Levenskracht, voorzitter van de Zonnebloem, afd. Valkenswaard en de diverse activiteiten in de verzorgingshuizen van Stichting Valkenhof).

Op 24.01 wordt het 15e Blaaskapellenfestival gehouden door CV De Brassers in Residentie Lavrijssen. Winnaar: Strietbiet, dat de wisselbeker 'De Carnavaleske Noot' in ontvangst mag nemen.

Met de uitreiking van de Carnavalskrant De Strieper wordt Jos van de Palen uitgeroepen tot de 'Meest Geperste 1993'. Hij is tektschrijver bij het Grand Gala du Strip; verzorgt teksten voor Non Stop 71; Sweet Sixteen Plus en de Sjawi's. Verder treedt hij op in de Striepersgatse Prinsenrevue en is hij lid van de Striepersgatse Hofliederentafel.

Het centrum van Striepersgat wordt op 08.02.93 opgefleurd met blauwgele vlaggen. Het bestuur van de City-groep (Frits Geldens) heeft dit bedacht en draagt zorg voor de verdere plaatsing hiervan.

10.02. Het Striepersgats jeugdcarneval wordt uitgezonden bij Telekids (RTL4), in Aalsmeer. De 33e Jeugdprins Ruud van Lierop met gevolg vertegenwoordigt op een voortreffelijke wijze het jeugdcarneval in Valkenswaard.





22.02 De Stichtingssecretaris Jan van Keulen en Jan van de Kerkhof van de Dommelsche Bierbrouwerij worden beiden voorgedragen voor de titel van 'Meest Getapte'. Uiteindelijk ontvangen beiden de daarbij behorende versierselen.

23.02 Het officiële afscheid van de 65-jarige Opper Bert van Dijk wordt gehouden in Residentie Lavrijssen. Hij heeft zich 35 jaar verdienstelijk gemaakt voor de Striepersgatse Carnaval, als Ordebewaker van Prins Carnaval en de vele Carnavaleske evenementen.

Op 25.05 draagt Jan van Keulen zijn functie van Stichtingssecretaris, na 11 jaar, over aan zijn opvolger Ruud Van Dijk.

03.07 Het Nederlands Olympisch Comité (NOC), o.l.v. G. Weiberg kiest Valkenswaard voor het houden van de Europese Jeugd Olympische Spelen (3 t/m 9 juli). Zo'n 2800 sporters uit 43 Landen nemen deel aan de EJOS. Wethouder van Sportzaken, Ton van Loon, zet zich in voor het houden van een cultureel randprogramma. Ada Kok hijst de Olympische vlag in top. Namens de Stichting Carnavalsviering Striepersgat zijn vertegenwoordigd: Prins Gerard d'n Twidde, Adjudant Jan van Dijk en Jan van Keulen.



31.10.93 Paul Leenders overlijdt op 60-jarige leeftijd. Hij was jaren lid van CV De Klutjesgooiers, het Federatiebestuur en trad met de Afscheidszittingen op als 'Polleke'. Daarnaast was hij van 1976 tot 1983 lid van de Stichting Carnavalsviering Striepersgat.

Per 01.12. viert CV De Eigenheimers haar 30-jarig jubileum. Oprichters van het eerste uur waren: Harrie Fasol, Harrie Bergmans en Frans der Kinderen. Hun Residentie is de Venbergse Molen (bij Jac Rietra). Het 25-jarig bestaan vierden ze in Kasteel Beau Sejour in Remouchamp (in Middeleeuwse kledij). Een carnavalsvereniging, die op eigen wijze carnaval wisten in te vullen, op alle recepties van de partij waren en een bescheiden bijdrage leverden aan de Striepersgatse carnaval.

Met de Prinswisseling in nov.93 kan weer een nieuwe start gemaakt worden met het carnaval in Striepersgat. Prins Henny d'n Urste (Henny van de Bomen), gaat de scepter zwaaien. Met assistentie van zijn adjudant Pieter Hermsen en onder zijn leuze: 'De Motor van het Carnaval, bende gullie Striepers allemaal'. Henny is bekend als de secretaris van Motorsport Stichting Valkenswaard.



Op 15.01.94 wordt de Federatie-onderscheiding uitgereikt aan Michel Huibers. Een verdiende Valkenswaardse onderscheiding met oorkonde voor deze komiek, tonproater, conferencier en presentator.

Op 21.01.94 wordt de 30e Vorstzitting gehouden met veel Striepersgats talent, dat voor veel verrassingen zorgt. Echte humor en vele acts en zang. Een goede inleiding dus op de Striepersgatse carnaval. De presentatie is in handen van Piet Theus. De zitting wordt geopend door de pas gekozen Vorst Jan Zwarthoed.



30.01. Het 33-jarig bestaan van CV De Brassers, dat elk jaar het Blaaskapellenfestival verzorgt. Receptie en feestavond in Zaal Apollo. De eigen Hebraskapel bestaat inmiddels ook al weer twintig jaar. Zij fungeert tevens als Hofkapel op de zittingen van CV De Teuten in Bergeijk. De kapel voert met carnaval de 'Rosenmontag' in en bezoekt dan diverse kroegen: de zogeheten 'Elfkroegentocht'.



De Brassers op Rosenmontag in het jaar 1966.

05.02 CV De Tuute Pruivers viert het 30-jarig. Bestaan. Oprichting in Café Moeke van de Broek op de Statie. Receptie in Zaal Apollo, (Roos en Toon de Natris) Het ledenaantal bedraagt vijftig, onder aanvoering van Opper J. Verbruggen. Bekend van de jaarlijkse Fietstocht; een Dropping en Frühshoppen met de Hebraskapel.

Met de uitreiking van de Strieper wordt Ton Koolen uitgeroepen tot de 'Meest Geperste 1994'. Ton is een actieve man binnen de Striepersgatse Carnaval. Hij is onder meer President van de Stichting Carnavalsviering Striepersgat, lid van de Raad van Elf, Prins Carnaval in 1988 en voorzitter van de Commissie PP&P. Bovendien geeft hij veel steun en medewerking aan stichtingscommissies en -verenigingen.

Op za. 12.02 vindt een grandioze Intocht van Prins Henny d'n Urste plaats, waarbij delegaties van diverse motorclubs in het land zijn uitgenodigd. Prins Henny en zijn adjudant Pieter zijn echte motorfanaten. Lid van de Commissie Baansport KNMV en internationale scheidsrechter bij speedwayraces. Het is dan ook een spetterende, spectaculaire en kleurrijke intocht. Zelf nemen zij aan de intocht deel in geelblauwe kleding, met voor deze gelegenheid een geelblauwe helm met Prinsen- cq Adjudantenveer. Op miniracers van 88 cc.

CV De Tutters gaan na 33 jaar stoppen. De 33ste en laatste manoeuvres van de Gele Rijders. Een oproep aan carnavalsplichtingen: op za. 12 febr. om 15.30 verzamelen op het Gele Rijdersplein. In gesloten colonne afmarcheren naar het hoofdkwartier van de Striepersgatse Garde der Gele Rijders. Feesten in Bristol met het aanheffen van een Lofzang. Het ledigen van het glas op de Lof der Zotheid in 'Gaudium est Diffusivum Sui' en daarna het einde van De Tutters inluiden.

13.02.94 Een koude optocht in Striepersgat, een veel geuite kreet: 'Nondepie, wa is't koud!' Het kruidenbittertje 't Pupke houdt het publiek in Striepersgat warm. Veel kapellen kunnen niet spelen i.v.m. bevroren ventielen van de instrumenten. Een perspublikatie: 'Minder publiek, door Siberische omstandigheden'.

14.02 Het 250-jarig bestaan van de Dommelsche Bierbrouwerij wordt gevierd. Een ontvangst op maandag met carnaval van vijf Prinsen Carnaval: Prins Henny d'n Urste van Striepersgat; Prins Noud d'n Urste van Brouwersgat; Prins Wil d'n Twidde van Mulkgat; Prins Jan van Keiengat



(Waalre) en Stadsprins Focus uit Lampengat (Eindhoven), zijnde Rens van Mierlo, geboren in Striepersgat.

Met dit jubileum wordt een nieuw carnavalslied uitgebracht, namelijk 'Het Zondagskind'. Tekst van Lex Jansen, muziek van Gerard Gietman en uitgevoerd door het Bijzettoafelke. In 1744 vestigde Willem Snieders zich in Dommelen, als landbouwer en bierbrouwer. In 1895 wordt een nieuwe brouwerij gebouwd door Willem Snieders jr.

Op 01.12.94 viert Jan van de Kerkhof, pr-man van de Dommelsche Bierbrouwerij, zijn 25-jarig jubileum. Hij heeft de marketingafdeling opgezet en verzorgt vele excursies op de brouwerij in Dommelen, maar ook in Arcen. Een Uitspraak van hem luidt dan ook: 'Creativiteit is 99 procent transpiratie en één procent inspiratie'. Hij is dan ook de grote organisator van het Brouwerijjubileum.

***Jan van Keulen,
carnavalshistoricus***

**Piet is er ok
voor oe onderhoud
en APK**

**AUTOBEDRIJF
Piet Bosmans**

**Voor de beste auto's hoefde nie wijd te lopen
die kende gewoon bij Piet Bosmans kopen**

WWW.PIETBOSMANS.AUTOWIJK.NL

Kerkakkersstraat 24 Dommelen 040 - 2040733



Wanneer is het carnaval?

Men kan zich de vraag stellen waarvan het tijdstip waarop carnavalzondag valt, afhankelijk is. Wel, het antwoord is vrij eenvoudig, Pasen. Carnavalszondag valt dus altijd 7 weken voor Pasen, of m.a.w. $7 \times 7 = 49$ werkdagen, min de maandag en de dinsdag na carnavalzondag, dus de 47 vastendagen.

Pasen valt altijd op de eerste zondag na de eerste volle maan na 21 maart (de zogenaamde lente-evening).

Halfvasten valt 4 weken na carnavalzondag.



In 2015 valt carnaval van 14 t/m 17 februari



Nu in Café / zaal Lugano

VOF Onze Kunst

Verzorgt uw feest geheel naar wens:

- (Thema)diner, buffet of hapjes
- aankleding van de zaal
- desgewenst live-muziek

In samenwerking met:

Stichting Mac Music Group

Het Cultureel Centrum voor Valkenswaard met o.a.:

- muzieklessen
- bandrepetitieruimte
- dans-, theater- en diverse muziekworkshops
- podium voor beginnende en gevorderde artiesten

**Uw gastvrouwen en gastheer:
Maggie en Ben staan u graag te woord!**

Leenderweg 42 Valkenswaard
tel: 040-2015019
www.vofonzekunst.nl
www.mac-music.nl



Striepersgatse Jeugdkapel zoekt muzikanten!



De Striepersgatse Jeugdkapel begeleidt volgens traditie al 30 jaar de Jeugdprins van Striepersgat met zijn gevolg door middel van vrolijke en enthousiaste muziek.

Om deze traditie in stand te houden is er jaarlijks behoefte aan instroming van nieuwe muzikanten.

Momenteel zijn wij dringend op zoek naar enthousiaste en gezellige muzikanten op klarinet, trompet/bugel/cornet, trombone, bariton/tuba of saxofoon. Als je een ander instrument bespeeld en je hebt interesse reageer dan zeker ook!

Dus ben je tussen 8 en 16 jaar en houd je van carnaval vieren en muziek maken kom dan deze enthousiaste groep muzikanten versterken.

Heb je interesse? Stuur dan een email naar striepergatsejeugdkapel@gmail.com of bel met Erik Wetzels (06-51425140). **Wij hopen je snel te mogen begroeten!**

Tot gauw! De Striepersgatse Jeugdkapel.







Colofon:

Voorjaarsuitgave 2014
jaargang 23 nummer 2

Verspreiding
Digitaal op Website:
www.striepersgat.nl

Papieren exemplaren
20 euro per jaar.
Het abonnementsgeld dient
vooraf te worden betaald.

Redactieadres:
Pypliano
Postbus 37
5550 AA Valkenswaard
Tel. 0032-11-806056 of
06-53135972

E-mailadres:
pypliano@striepersgat.nl

Eindredactie:
Willem-Jan Schampers

Redactie:
Martien van de Molengraaf
Willem-Jan Schampers
Iwan van Vugt

Vormgeving:
Martien van de Molengraaf

Fotografie:
Lianne Wijnen
Jurgen van Hoof

Vormgeving voorpagina:
Tilly Wijnen
Ben Leferink

Uitgave:
Carnavalsfederatie Striepersgat i.s.m.
Stichting Carnavalsviering Striepersgat

Leden Federatie

Update 2014 april

Naam lid	Contactpersoon	Adres	Postcode	Woonplaats	Email
CG Achteraf	H. Janssen	boekweitbeemd 14	5551 HN	Valkenswaard	cg_achteraf@hotmail.com
ECV Anders dan Anders	Inge Ketting	Zeelbergseweg 23	5555 LC	Valkenswaard	info@cvada.nl
CV De Bokkenrijders	Nathalie Jacobs	Leenderweg 175	5555 CD	Valkenswaard	nijjacobs@onsbrabantnet.nl
CV De Brassers	Erwin Diejls	Postbus 10	5550 AA	Valkenswaard	secc_brassers@live.nl
CV De Gietersch	Frans Janssen	Reisvennestraat 40	5554 EV	Valkenswaard	edielis@onsbrabantnet.nl
CV Gin Gedoe	Mies Melotte	Eindhovenseweg 178	5552 AG	Valkenswaard	fransajanssen@hetnet.nl
CV Hermenieke van Nix	Gerben Driesen	Lange Akkers 8	5525 CB	Valkenswaard	melotte@kpnmail.nl
CC De Pimpelmezen	Dave Bouwmans	Hazestraat 6E	5555 AC	Duizel	codepimpelmezen@gmail.com
CV De Vurdeurtrekkers	Roy Bax	Zeelberg 70	5555 XG	Valkenswaard	info@vurdeurtrekkers.nl
CV De Zware Jongens	Rob van Gorkum	De Scheepsvork 22	5555 LP	Valkenswaard	cvdezwarejongens@hotmail.com
CV Striepersgatse Jagermeesters	Richard van den Baart	Esudohof 37	5551 DC	Valkenswaard	info@vangorkum-bouw.nl
CV Wij gaon nie fietse	Lizeth Bouchée	Kardinaal de Jongstraat 82	5554 RE	Valkenswaard	richard.vandenbaart@planet.nl
CV Wij mee zun viere en de rest	Frie-anne Geldens	Karel Mollenstraat Zuid 22D	5554 CH	Valkenswaard	h.bouchée@chello.nl
CV Zwing	J. van der Elst	Le Sage ten Broekstraat 25	5554 SW	Valkenswaard	f.geldens1@chello.nl
De Dekbleikes	Marc Maas	Alb. Thijnstraat 5	5554 TE	Valkenswaard	Info@Maaswebsites.nl
De Striepersgatse Hofkapel	Jos Bongers	Kaarsmakerwei 4	5551 PT	Valkenswaard	info@de-notenkrakers.nl
De Notenkrakers	Rob de Wit	De Meekuij 1	5554 KG	Valkenswaard	secretaris@schuimkoppen.net
De Schuimkoppen	A. Damen	Heistraat 37	5554 EP	Valkenswaard	
Napoleon Hijs Kapel	Jan van Dijk	Zeelbergseweg 8	5555 LC	Valkenswaard	j-vandijk@chello.nl
Raad van Oud Prinsen					
Ereleden federatie					
Jos van Gestel		Kardinaal de Jongstraat 49	5554 RB	Valkenswaard	josvangestel@onsbrabantnet.nl
Frans de Groot		Langvetter 31	5554 MV	Valkenswaard	
Jan Cremers Bokaal					
Eliy Cremers-de Wit	P.G.J.M.	Bakkerstraat 34A	5554 EE	Valkenswaard	hgimjielen@onsbrabantnet.nl

Voor al uw evenementen o.a.



Feestavonden,



Vergaderingen,



Koffietafels

naar:

Café - Zaal
Lavrijsen

Karel Mollenstraat Zuid 44
Valkenswaard
Telefoon 040 - 2012541

Ruime parkeergelegenheid!